

Steek een kaars aan in het donker

Kaarslicht doet mensen goed

Paulien Flinkerbusch St. Jozefkerk

LEUSDEN Sinds enkele jaren is er begin november de KRO-campagne 'Voor wie steek jij een kaarsje aan?' Het sluit prachtig aan op de Allerzielenviering in de katholieke traditie. Op 2 november gedenken we de overledenen van het afgelopen jaar, met woorden van troost en bemoeiding in bijbelteksten, gebeden en liederen. Aansluitend in processie naar het kerkhof, verlicht met honderden kaarsjes.

BIJZONDERE MOMENTEN Vaak steken we een kaarsje aan bij speciale momenten. Op de verjaardagstaart, een feestelijk gedekte tafel, een romantisch etentje, met Kerstmis. Maar ook bij Maria, Jozef of andere heiligen, in de kerk of een kapelletje langs de weg. Velen bezoeken onze Mariakapel om stil te staan bij vreugde of verdriet, hoop of wanhoop en een kaarsje bij Maria aan te steken.

Vuur, warmte en licht geven kaarslicht een diepere betekenis. Vuur: teken van leven; warmte: symbool van liefde en licht; verlichting van gevoelens van vreugde en verdriet.

PAASKAARS De Paaskaars is in onze kerk als het ware de moeder aller kaarsen. Elk jaar wordt in de Paaswake de nieuwe Paaskaars ontstoken en plechtig binnenge dragen, terwijl we 'Lumen Christi' – licht van Christus zingen. We sluiten de



Marlabeeld in de St. Jozefkerk in Leusden.

Goede week (de week voor Pasen met Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) af met Pasen, het feest van de verrijzenis van Jezus, belofte van nieuw leven. De Paaskaars staat symbool voor ons geloof in de levende Christus, in leven dat sterker is dan de dood, in licht dat de duisternis verdrijft. Een licht dat een leven lang

meegaat en doorgegeven wordt.

LEVENS MOMENTEN Bij de doop wordt de doopkaars aangestoken aan de Paaskaars. Op elke geboortedag, bij de Eerste Heilige Communie en het Vormsel brandt deze opnieuw. Ook twee mensen die Gods zegen vragen over hun huwelijk ontsteken hun doopkaarsen of

huwelijkskaars aan het licht van de Paaskaars. Bij ziekte en sterven verlicht het licht van Christus de geboden en in de uitvaart omgeven we de overledenen met licht. Op vele graven zien we vaak een kaarsje branden.

Vaak branden kaarsjes om verdriet en zorgen te verzachten of vreugdevolle momenten extra glans te geven. Zo gaat het licht van leven

mee op de weg door het leven. Velen voelen zich aangetrokken tot de uitbundig brandende kaarsen in de katholieke kerk; met Pasen maar vooral met Kerstmis. Het is ook bijzonder als in de Paaswake in de donkere kerk het licht van de Paaskaars wordt genomen en ieder een kaarsje aansteekt. Het donker wijkt langzaam voor het licht dat zich verspreid als een lopend vuurtje. En wie met Kerstmis naar de kerk komt, dompelt zich graag onder in de sfeer; opgeroepen door kaarsen in de prachtig gepoetste koperen kandelaars.

ADVENT Straks, op 29 november, is het de eerste zondag van Advent, de tijd waarin we ons voorbereiden op het Kerstfeest. Een tijd van bezinning op ons menszijn en hoe wij met anderen omgaan, op onze plek in de wereld, op het geloof dat ons verbindt. In de kerk een Adventskrans, met dennetakken en 4 kaarsen met een paars lint. Elke zondag steken we een nieuwe kaars aan tot met Kerst alle kaarsen branden, ter ere van het Kerstfeest met witte linten versierd.

Het Coronavirus heeft ons stevig in de greep, het beperkt maandenlang ons doen en laten, ons contact met de ander en het kan nog wel even duren. Dat kan onzekerheid veroorzaken, onrust, gevoelens van eenzaamheid, verdriet om het sterven van een dierbare of het gemis van contact met de ander. Reden genoeg om veel kaarsjes aan te steken, in de kerk en thuis. Voor jezelf, voor een ander, voor de wereld, als licht in donkere tijden.

Wim van Dijk

KERKEN IN LEUSDEN HETEN U WELKOM

'Geloven in Leusden' is een maandelijkse rubriek die onder auspiciën van de Raad van Kerken door de plaatselijke geloofsgemeenschappen wordt gevuld. De kerken heten alle Leusdenaren welkom in de diensten. De rubriek beoogt daarmee

het kerkebezoek laagdrempeliger te maken. Reageren kan via het e-mailadres: kerkeninleusden@gmail.com E-mailadressen en het wekelijkse rooster van kerkaanbod vindt u op: www.raadvankerkenleusden.nl.

Leusden



19 nov. 9.00 u. Rozenkransgebed
22 nov. 9.15 u. Eucharistie, vg. Harrold Zemann, m.m.v. cantores
26 nov. 9.00 u. Rozenkransgebed
28 nov. 19.00 u. Anders Vieren, vg Ben Piepers m.m.v. cantores
29 nov. 9.15 u. Eucharistie, vg. Harrold Zemann, m.m.v. cantores
3 dec. 9.00 u. Rozenkransgebed
6 dec. 9.15 u. Eucharistie, vg. Harrold Zemann, m.m.v. cantores
8 dec. 9.30 u. Maria onbevlekt ontvangen hele parochie in St. Catharinakerk Barneveld
10 dec. 9.00 u. Rozenkransgebed
12 dec. 19.00 u. Anders Vieren, Parochianen gaan voor, m.m.v. cantores
13 dec. 9.15 u. Eucharistie, vg. Harrold Zemann, m.m.v. cantores
15 dec. 19.00 u. Boeteviering hele parochie in St. Catharinakerk Barneveld

Iedereen is welkom, maar moet zich wel vooraf aanmelden via leusden@stlucas.nl, onder vermelding van naam, telefoon en aantal personen. Wilt u ook eventuele bijzonderheden vermelden, zoals slechthorend, gebruik van rolstoel/rollator of dat u niet naar voren kunt lopen voor de Communie. Bellen kan ook op dinsdag of donderdag van 9-12 uur via 033-4941261.

De vieringen zijn ook te volgen via kerkomroep. Zoek op St. Jozefkerk Leusden



De diensten zijn te volgen via kerkomroep, maar in de kerk komen kan ook! Aanmelden via pgleusden.nl. Er wordt geen video uitzending gemaakt.
22 nov. 10.00 u. ds. A. Sprotte, gedachtenisdienst
29 nov. 10.00 u. mw. N.J. Rietveld
6 dec. 10.00 u. ds. R. Doesburg
13 dec. 10.00 u. ds. A. Sprotte
www.kerkomroep.nl (alleen geluid)



Er zijn in de dienst max. 30 bezoekers. Enkele stoelen altijd vrij voor gasten.
22 nov. 10.00 u. ds. G.P. Hommes; 16.30 u. ds. R. ter Beek
29 nov. 10.00 u. ds. P. van den Berg, gezinsdienst
6 dec. 10.00 u. ds. G.P. Hommes, themadienst
13 dec. 10.00 u. ds. G.P. Hommes; 16.30 u. ds. H. van Benthem
www.kerkomroep.nl (beeld en geluid)
YouTube via www.pkv-leusden.nl



Elke zaterdagmorgen:
9.45 -10.45 uur: Bijbelstudie in groepen en Kinderdienst per leeftijdsgroep
10.45-12.00 uur: Eredienst met medewerking van een spreker



Twee keer per maand is er een samenkomst in De Til. De andere zondag komen huisgroepen bijeen en wordt om 10.00 uur een preek op de site geplaatst. We houden ons steeds aan alle overheidsrichtlijnen m.b.t. afstand, aantal en zingen.
www.egl-leusden.nl
Voor informatie kunt u ook bellen naar de voorganger Gerard van Amerongen (033-2584921).



Elke viering is online te volgen, maar in de kerk komen kan ook! Aanmelden via pgleusden.nl.
22 nov. 10.00 u. ds. R. Doesburg, gedachtenisdienst
29 nov. 10.00 u. ds. A. Sprotte
2 dec. 19.30 u. adventsvesper
6 dec. 10.00 u. ds. E. Overeem
9 dec. 19.30 u. adventsvesper
13 dec. 10.00 u. ds. R. Doesburg
www.kerkomroep.nl (alleen geluid)
www.pgleusden.nl (beeld en geluid)



Er zijn geen diensten in de Moespot. De diensten in Hoevelaken (om 9.30 uur en 15.00 uur) worden door de Hervormde gemeente Hoevelaken, Stoutenburg & Achterveld uitgezonden.
www.hervormdhoewelaken.nl
YouTube: Hervormde Gemeente Hoevelaken



22 nov. 11.00 u. Woord-&Communieviering, vg. pastor Fred Kok m.m.v. St. Caeciliakoor
29 nov. 11.00 u. Gebedsviering, vg. Ben Piepers m.m.v. De Vlindertjes
6 dec. 11.00 u. Woord-&Communieviering, vg. Fred Kok m.m.v. Vivente
13 dec. 9.15 u. Gebedsviering, vg. Meike Meijer en Anita Snik m.m.v. St. Caeciliakoor
Om aanwezig te zijn in de kerk graag voor donderdag 12.00 uur aanmelden.



Elke zondagmorgen om 10.00 uur een korte viering van hooguit 30 minuten.
De viering is achteraf te volgen via YouTube. Het is ook mogelijk om de viering bij te wonen. Aanmelden via secretariaat@dorpskerkdeglind.nl of 033-4943962, uiterlijk 18.00 uur op vrijdag. Vermeld de zondag, het aantal personen en of er kinderen bij zijn. Je ontvangt bericht wanneer we op je komst rekenen.
YouTube: Dorpskerk De Glind en Achterveld