

Oproep: Zeildag op de Loosdrechtse Plassen

6 juni 2026

Heb je zin in een heerlijke dag op het water? Op zaterdag 6 juni 2026 gaan wij als PgL een zeildag op de Loosdrechtse Plassen organiseren. Wij gaan zeilen in open vijfpersoons boten (Polyester Valk). Een mooie gelegenheid om met elkaar bij te praten en belevenissen uit te wisselen. Kerkleden in alle leeftijden zijn van harte welkom, ook zonder zeilervaring!

Heb je wel ervaring als zelfstandig zeiler/ schipper: geef dit aan bij jouw aanmelding, zodat we het aantal deelnemers daarop kunnen afstemmen.

- **Datum:** 6 juni 2026
- **Locatie:** Loosdrechtse Plassen
- **Vertrek:** 08.00 uur per auto vanuit Leusden
- **Lunch:** Halverwege de dag leggen we aan op een eiland, waar we samen genieten/ delen van onze zelf meegebrachte lunch.
- **Terugkomst:** circa 18.00 uur
- **Aanmelden:** per e-mail bij Marin Meurs (MartinMeurs@PGLeusden.nl) of bij Jan Enthoven (JanEnthoven@PGLeusden.NL).
- **Kosten:** voor 18+ € 22,50 en voor 18- € 15,00 (***Er kan gebruikt gemaakt worden van een gezinsmaximum van € 75,00***)
- **Zwemdiploma verplicht**

Wil je bij de aanmelding ook aangeven of je eventueel bereid bent te rijden naar Loosdrecht en hoeveel zitplaatsen extra beschikbaar zijn?

We hopen op mooi weer en een gezellige groep. Schrijf je snel in, want vol = vol!